

STEM
Nr. 3

Tijd voor **VERANDERING!**
Tijd voor de **1ste mannelijke**
burgemeester van de Molenhoek.



Beste inwoners van de Molenhoek.

Voor wie mij nog niet kent, even een kleine voorstelling van mezelf.

Ik ben Yves Verschuere een geboren en getogen Deerlijkenaar, opgegroeid in Sellewie en in 1993 neergestreken op de Molenhoek in de Meynaertkouter nr 6. Ik ben gehuwd met Kathleen Deleersnyder die opgroeide in de Amerlinckweg op de Molenhoek. Papa van Jorn, een KSA'er in hart en nieren en van Jari die de scouts hoog in het vaandel draagt.

Niet tegenstaande het heerlijk vertoeven is op de Molenhoek wil ik toch een paar nieuwe accenten leggen.

1. De kleuters van onze school, de Engelbewaarder, de vrijdag van de kermis trakteren op een ijsje van een echte originele ijskar op de speelplaats!
2. De inwoners van de Molenhoek terug bij elkaar op straat brengen in een groene omgeving met her & der een zitbank. Daar kunnen we dan praten over koetjes en kalfjes.
3. De kermiszondag starten als een "echte" feestdag voor de 60+ 'ers met een gratis koekebrood of ontbijtpakket.

Zoals jullie kunnen lezen: eenvoudige, betaalbare initiatieven voor jong en oud, voor een nog leukere Molenhoek wijk.